

Dedicated to
Tilegnet

Holden Flenighed,

Goodhue County, Minn.,

ved dens

Femtiarige Jubelfest,

12TE SEPTEMBER 1906.

Respektfully
I Ærbødighed

L. M. BIÖRN.

Mel.: No. 16 Korsange, 1900.

Hvor de Aar dog snarlig svinde,
neppe komme, før de svandt!
Kun det dunkle, brudte Minde
var det Spor, som Sjælen fandt;
men sit Stempel dog de sætter,
mens de gaa ved Dag og Nætter,
paa de Smaa som Jordens Jætter!
Stemplet taler altid sandt!

Hvad er skrevet paa din Pande,
gamle Mand, med Tidens Skrift?
Er det Fredens Ro, den sande,
fandt du Skjul i Klippens Rift?
Eller staar der mørkt indskrevet:
Bort fra Herrens Arme revet,
fjernt fra Gud hans Tid er levet,
fandt sin Smag i Syndens Gift!

Hvis din Fod sit Fæste tabte,
føler du kun Dybets Slug,
kom ihu den Gud, dig skabte,
han har dig endnu i Hug,
vold ham ei den største Smerte,
som kan ramme Herrens Hjerter:
ud at slukke Naadens Kjerte!
Korset til dit Hjerter knug!

Unge Mand og unge Qvinde,
det er godt at tjene Gud,
signet Liv du vil kun finde,
naar du følger Herrens Bud!
Dette Offer vil de bringe,
som sig under Herrens Vinge
fandt hans Skjul for Aandens Ringe!
Lovet være Naadens Gud!

Femti Aar i Naade svundne,
hvilken Gave, hvilken Skat!
Hvert Secund til Lovsang bundne,
hvert Secund ved Dag og Nat!
Aldrig skal min Lovsang tie,
under Lovsang vil jeg bie
og mit Liv til Herren vie,
til jeg faar min Krone fat!

Mel.: No. 54, Kirkeklokken, Birger Hall.

Tak o Gud for Taare rundet,
tak for Nøden her vi fandt,
tak for Glæden, vi har fundet,
alt som Livets Dag henrandt.
Tak for Armod, tak for Kar,
som din Naade til os bar,
tak for Huus; fra Hytte trang,
flytted vi saa mangen Gang!

Tak for hvert et Baand du knytted,
hvor et Hjerte Hjerte fandt!
Tak for hvert et Barn, som lytted
andagtsfuldt, mens Moder spandt,
til det Ord, som kom saa stilt
fra den gamle Mand saa mildt,
til det Ord om Livets Brøst,
til det Ord, som giver Trøst!

Tak for Timer, hvor vi mødte
Ordet fra din Tjeners Mund,
tak for Ord, som Taarer fødte,
tak for Ord til salig Stund!
Tak for Altrets dyre Kost,
tak for Himmelbrød og Most!
Tak for Segl paa Naadens Pagt,
tak for alt, hvad du har sagt!

Tak for hver en Høi sig høiner
Lag om Lag, om taarevædt;
Korsets Træ sin Skygge bøier
over dem, som der er stedt;
mildt det varsler om den Tid,
da vor Herre kommer did,
bringer med vor Bryllupsdragt,
bringer med vor Brudepragt!

